

Biografi

Jag, Josef Mauritzson eller för att vara exakt, Lars Josef Mauritzson, föddes i Falun 1976. Jag har under hela mitt liv drivits av ett sökande efter livets mening och lugn och ro...

Barndomen var kantad av en stor oroskänsla. Jag växte upp med frireligiösa värderingar och jag uppfattade dem som rädsla snarare än kärlek och frihet. Hittade en del vila från oron som barn och tonåring i ett virrvarr av idrottande. Tur eller otur, jag föddes med talang och hade lätt för alla typer av sporter. Mest älskade jag dock actionsporter, **living on the edge you know!**

När jag var 16 år gjorde jag alkoholdebut och det var nog då jag kände lugn och ro för första gången, en befriande känsla utan dess like. Jag träffade också ganska snabbt en ny familj i form av liknande rebeller som jag själv.

Alkoholintaget ökade med andra sinnesförändrande medel och det som var en befrielse från början blev en besatthet. Idag kan jag tro att allt detta sökande och gränslöst testande handlade om att se om livet bar mig.

2001 talade en boxningstränare om för chefen på mitt jobb vad jag höll på med och detta skulle bli vändningen för mig. Jag fick hjälp och en chans att återvända till livet och tog chansen.

Behandling, självhjälpsgrupper, vänliga människor och musiken har hjälpt mig på min resa tillbaka till livet. Musiken har alltid varit ett brinnande intresse och passion. Jag spelade blockflöjt och cello som barn men ville själv spela trummor, elgitarr och synt! Fick till slut en keyboard som jag började knåpa ihop lite egna melodier på. Jag har alltid haft melodier i mitt huvud och i mina känslor och det var underbart att få släppa ut dem...

Hip hop blev ett naturligt val för mig och en perfekt kultur att kunna identifiera sig med. Jag blev frälst av vågen med Snoop, Tupac, Wu Tang, Gangstar osv. Började rappa och knåpa beats på en syntmodul. Sedan gick jag över till en Atari dator och en Yamaha sampler. Sedan har studion växt med tiden. Jag är otroligt tacksam att jag inte växt upp med det överflöd av lyx som finns idag utan att jag fått trixa med bandspelare och brus till en början...

Min musik och mina texter speglar upplevelser och erfarenheter ur mitt liv från tider av förvirring och rädslor till tider av hopp och nyfikenhet på att leva. Musiken är en naturlig kanal för mig att uttrycka vad jag känner från dessa upplevelser.

Ibland är mina texter skrivna med modifikation för att skydda de områden som fortfarande är för skrämmande för mig att tala om. Men jag växer dag för dag och delar med mig av det som jag förhoppningsvis är polare med idag. Det är viktigt för mig att förmedla det som är integrerat i mig och inte predika om hur andra människor ska leva sina liv. För det vet jag väldigt lite om...

Mitt liv har varit präglad av att hitta fel och förmodligen grundat på att jag själv känt mig fel men idag lever jag med mer nyfikenheten i mig och livet har blivit så mycket större och intressantare!

Med kärlek från Josef Mauritzson