

Jag undrar

Text och musik: Josef Mauritzson

Refräng:

Jag undrar, ältar och ber
Jag blundar, för en del saker jag ser
Det stundar, tider jag ler
Där världen blir en plats för mycket mer

Vers 1

Det finns gånger här i livet när jag tappar fokus på
Saker som verkligen betyder nått, yo som få kan förstå
Något som verkar alldeles för långt bort för en mäsklighet
Något som inte stöder min egenrättfärdighet
Till mitt eget förtret ahh! Vilken planet?
Bor vi på egentligen, och Gud vem är det? Kan vi ta ner det?
Meningen är kanske den att vi förvaltar denna jord
Som gåva vi fått att ta hand om vår syster och bror
Men hur tar jag hand om det jag fått? Mycket kort
Med jordaxeln i arslet försöker jag må gott
Och, knockad av sockerkoma rullar jag ut
Fylld av förakt mot mina vänner luktar jag krut
Det är ju för djävligt och förskräckligt inte sant?
Men vi vänner här i väst vi står ju alltid på vår kant
Och, klappar oss för bröstet stolta för vår välfärd
Trots att vi har den på låns av en tredje värld, för väl

Vers 2

Med sorgen i mitt hjärta efter ett tufft möte med en
Vilsen liten tjej som losat pappa sin i alkoholismen
Tappade jag hoppet och glädjen för en stund
Glömde bort att jag fått nåden att bli lite sund
För jag vet hur det är att vara maktlös inför spriten
När valet är död istället för livet, uppgiven
Tanken på att ständigt fly och lämna livet
Det man håller kärt plågar en inre hela tiden
Ideligen lider man och niger för intriger
Vattenytan stiger, viger ständigt nya miner
Jag hoppas kära barn att ni hittar på lugnet och
Att jag bara för någon sekund har funnits där trots
Min eget jidder som ibland känns blää å så
Jag hoppas dock att jag visat min krassa kärlek då
Ni behövde ett öra eller två, för jag vet att det gör
Underverk när det känns som hjärtat håller på och dör